

Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 19-37

Week: 7 – 15 september 2019

Jaargang: 03

Attentie!

Vanaf morgen staan de aanbiedingsbrief en het samenvoegingsdecreet voor de fusie van de samenwerkende parochies (Ludgerus, Martinus en Salvator) officieel op de website. Voor meer informatie kijk morgen 6 september om 12:00 op www.katholiekutrecht.nl

Informatie bisdom Kirkuk

We hebben als parochie de beschikking over een brochure die goed inzicht geeft in de situatie van Irak, en het bisdom Kirkuk daarbinnen. Weliswaar heeft bisschop Mirkis bij zijn bezoek aan onze gemeenschap de informatie nog weer geactualiseerd, maar de brochure geeft goed inzicht in de achtergronden en vertelt wat meer om de projecten heen waarvoor we als gemeenschap geld konden bijdragen. Met foto's. Te verkrijgen bij het centraal secretariaat Katholiek Utrecht voor €1,- per stuk.

Eucharistieviering in het Latijn, iedere zondag – 17.00 uur, Sint Catharinakathedraal

Vanaf 1 september is er op zondagmiddag een Eucharistieviering in het Latijn, in de nieuwe of in de oude orde (traditie).

Avondgebed en ontmoeting: Sant'Egidio, donderdag 5 september–19.30 uur, Kapel van de zusters Augustinessen

In het nieuwe seizoen zal het avondgebed vanaf 5 september op de eerste en derde donderdag van de maand gebeden worden om 19.30 uur in de kapel van de zusters Augustinessen (hoek Waterstraat/Oudegracht). De gebeden en liederen zijn zo gekozen dat iedereen vanuit welke achtergrond dan ook snel mee kan vieren. Nieuwsgierig? U bent van harte welkom om met ons mee te vieren. Na afloop van het gebed is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.

Vrijdagviering, vrijdag 6 september – 10.30 uur, Josephkerk

Op deze dag wordt weer gezongen door een groep studenten. Wil je meedoen in dit koor? Elke student(e) is welkom. Je hoeft niet kerkelijk te zijn en je hoeft ook geen koorervaring te hebben. Wel is het fijn als je van tevoren mailt of belt dat je komt: info@josephkerk-utrecht.nl of tel. 06 22367414 (Marietrees). Programma: 10.00 uur oefenen van de liederen, 10.30 uur H. Mis, 11.15 uur: koffie, thee en ontmoeting. Iedereen is van harte welkom!

Fatima-ochtend, zaterdag 7 september – 9.00 uur, St. Josephkerk

Elke eerste zaterdag van de maand om 9 uur staat -zowel voor volwassenen als voor kinderen- in het teken van Maria. We bidden, zingen Marialiederen en lopen in processie door de kerk naar de Mariakapel. Daar steken we kaarsjes op en bidden een tientje van de rozenkrans. We sluiten af met koffie/thee/limonade. Voor de kinderen is er dan gelegenheid om te spelen of te kleuren. Bij mooi weer sluiten we de viering met de kinderen af in het Griftpark.

Augustinusfeest, zaterdag 7 september – 12.00 uur, kapel zusters Augustinessen

Dit jaar vieren wij het 10-jarig jubileum van het Augustinusfeest! Het Augustinusfeest zal plaatsvinden op zaterdag 7 september. De viering is om 12.00 uur in de Kapel van de Zusters Augustinessen en Pater Schrama zal de viering voorgaan. Na de viering bent u vanaf 13.00 uur van harte welkom om met een feestelijke lunch het 10-jarig jubileum van het Augustinusfeest te vieren. Er zullen verschillende (muzikale) activiteiten voor jong en oud georganiseerd worden door de vrijwilligers in de zalen van de St. Augustinuskerk. Pastoor Boogers zal ook hierbij aanwezig zijn. Meer informatie volgt later deze maand.

Taizéviering, zaterdag 7 september – 18.30 uur, Johannes-Bernarduskerk

Zaterdagavond 7 september 2019 bent u welkom in de Johannes-Bernarduskerk (Hoograven) voor een gebedsviering in de sfeer van Taizé. De viering begint om 18.30 uur, vanaf ongeveer 18.00 uur worden de gezangen ingezongen. Oranje Nassaulaan 2.

Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 19-37

Week: 7 – 15 september 2019

Jaargang: 03

Stil bij het bestaan, maandag 9 september – 10.30 uur, Bij Bosshardt

Doe mee in het maandelijks gesprek waarin we samen nadenken over de dingen die in ons leven belangrijk zijn. Ieder die zin en behoefte heeft aan zo'n moment van samen, praten en zijn is van harte welkom. We starten de gesprekken vanuit het lezen van een stukje uit de bijbel. Het gesprek houden we op maandagmorgen 9 september van 10.30 -12.00 uur, Marco Pololaan 115-117. Bij Bosshardt Kanaleneiland, PKN pioniersplek 'De Haven' en de RK geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren organiseren deze gesprekskring.

Ouderensoos: Kom erbij! Vanaf maandag 9 september – 14.00 uur, Aloysiuskerk

Hebt u ooit van de Ouderensoos gehoord? Of er wel eens aan gedacht om er naartoe te gaan, maar was de drempel voor u te hoog? Misschien vindt u de naam oubollig, maar in de vorige eeuw was deze naamgeving heel gewoon, er werd zelfs wel gesproken over bejaardensoos. Tegen u allen zouden wij willen zeggen: kom een keertje kijken. Als u een paar keer geweest bent en een beetje gewend bent, zult u ervaren dat het heel gezellig is. Van begin september tot eind juni elke maandag van 14.00 uur tot 16.15 uur spelen we onder het genot van een kopje thee/koffie met een koekje erbij, klaverjassen en rummikub. Iedereen is welkom! Adres: Pastoraal Centrum, Adriaen van Ostadelaan 4.

Wederkomst des Heren viert op dinsdag 14.00 uur, Marco Pololaan 115-117

Met ingang van **dinsdag 10 september** komt de geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren op dinsdagmiddagen bijeen voor haar samenkomst. De plek van samenzijn is de vertrouwde ruimte in Bij Bosshardt Kanaleneiland, Marco Pololaan 115-117. Aanvang 14.00 uur.

Kleine viering, vrijdag 13 september – 16.00 uur, Josephkerk

De kleine viering is een eenvoudige viering van bezinning, gebed en stilte, met medewerking van de gregoriaanse vrouwenschola, iedere tweede vrijdag van de maand in de Josephkerk. Dit jaar is het thema: Heer, leer ons bidden. Wat is bidden eigenlijk? En hoe kun je bidden? Vanuit verschillende tradities lezen we teksten over het gebed. U bent van harte welkom in deze kleine viering. Meer info: www.josephkerk-utrecht.nl

Laatste week: Nieuw seizoen 'Kerken kijken' en 'Kerken luisteren', tot en met 14 september, Utrecht

Tot en met 14 september 2019 zijn de 11 kerken in het centrum van Utrecht weer open voor bezichtiging. De gidsen van Kerken Kijken Utrecht zijn aanwezig voor cultuur-historische rondleidingen bij o.a. de Domkerk, de Willibrordkerk, de Doopsgezinde Kerk en de Lutherse kerk. Toegang gratis. Daarnaast zijn er ook dit jaar weer gratis lunchconcerten in de opengestelde kerkgebouwen. Musici uit binnen- en buitenland verlenen hieraan hun medewerking. De concerten vinden vrijwel wekelijks plaats (vrijdagmiddag van 13.15 – 14.00 uur) en het programma varieert van klassieke tot light-popmuziek. Kerken Luisteren is een initiatief van Kerken Kijken Utrecht, ZIMIHC en het Utrechts Kerkgebouwen Overleg. Het complete concertprogramma en de openingstijden van de kerken zijn te vinden op www.kerkenkijken.nl

Open Monumentendag, zaterdag 14 september – vanaf 11.00 uur, verschillende kerken o.a. Antoniuskerk

Op de Open Monumentendag op zaterdag 14 september a.s. staan ook de deuren van het Stadsklooster i.o. wagenwijd open! We bieden het volgende programma:

- Rondleiding kunst in de Antoniuskerk van 1903 tot 2019: om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur.
- Rondleiding vermaak & ontspanning in de Antoniuskerk van 1903 tot 2019: om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur.
- Optreden: het Antoniuskoor: om 13:30 uur en 15:30 uur.

Met dit programma geven we onze eigen invulling aan het thema van de Open Monumentendag Utrecht. Dit jaar is het thema 'Kunst & Vermaak'. Zie www.openmonumentendagutrecht.nl

12e Orgelvoettocht, zaterdag 14 september – 11.00 uur, Binnenstad

Op zaterdag 14 september wordt voor de twaalfde keer op rij een Orgelvoettocht georganiseerd in hartje Utrecht. De voettocht langs vier historische orgels en kerken begint om 11.00 uur in de Janskerk (Janskerkhof 26). Organist is de Duitse organist Daniel Seeger. Om 13.00 uur begint een concert door Gerrit Christiaan de Gier op het Quellhorst-orgel in de Westerkerk (Catharijnekade 9). Het is bijzonder dat deze locatie weer kan worden

Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 19-37

Week: 7 – 15 september 2019

Jaargang: 03

meegenomen nu de kerk onlangs is getransformeerd. Vervolgens staat om 14.15 uur de Jacobikerkerk (St. Jacobsstraat 171) op het programma. Hier wordt een orgelconcert gegeven door Jeehyun Lee, afkomstig uit Zuid-Korea. De orgelvoettocht wordt om 15.30 uur afgesloten in de St. Josephkerk (Draaiweg 44). Concertgever is Paul van der Woude, organist van de St. Augustinuskerk. Na afloop van elk concert kunt u in gesprek gaan met de musici en/of de monumentale locaties bezichtigen. Alle concerten duren ca. 30 minuten en zijn gratis toegankelijk.

Bevestigingsdienst straatpastor, zondag 15 september – 10.00 uur, Jeruzalemkerk

Goed nieuws! Het Straatpastoraat Utrecht heeft er een tweede straatpastor (vrijwilliger) bij. Op zondag 15 september aanstaande ontvangt Jan Bernard Struik de zegen over zijn vrijwilligerswerk als straatpastor in een viering in de Jeruzalemkerk. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De dienst begint om 10.00 uur. Na afloop van de dienst is er koffie (met iets lekkers) en kunt u nader kennismaken met Jan Bernard. Adres: Kouwerplantsoen 1a, 3571 LS Utrecht. Meer info vindt u op <https://utrecht.ngk.nl/>

Interreligieus Vredesgebed, 15 september – 10.00 uur, Ulu moskee

Op 15 september is om 10.00 uur in de Ulu Camii Moskee een Interreligieus Vredesgebed. Moskeeplein 89.

Bezinning, cultuur en muziek in het Huis van Dominicus, Dominicuskerk

Stichting Vrienden van de Dominicus organiseert en aantal activiteiten voor de komende dagen:

- 15 september, Zondagavondzang: Gezongen vespers met meerstemmige gezangen van de Franse Dominicaan André Gouzes. U kunt ook aansluiten bij de Schola Dominicana, die vanaf 16.00 uur repeteert.
- 17 september, Cursus christelijke meditatie: In vier bijeenkomsten verken je met behulp van verschillende technieken welke zekerheden je helpen en welke je in de weg zitten om te leven vanuit het onbekende. Vervolgdata: 8 oktober, 12 november en 10 december. Kosten € 15 per avond; serie € 50. Van 20.00 – 21.00 uur.
- 18 september, Retraitedag: Op deze dag leer je rusteloosheid te waarderen en ervaar je dat verlangen een drijfveer kan zijn voor je spiritualiteit. Vervolgdata: 11 december 2019, 18 maart en 17 juni 2020. Van 10.00 – 16.00 uur. Kosten: introductieprijs € 50, –, vervolgdag(en) € 75, –, gehele cyclus € 240, – (incl. lunch). **Aanmelden vóór 11 september**: info@huisvandominicus.nl of tl. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

Meer informatie over deze activiteiten vindt u op: www.katholiekutrecht.nl

Openingsviering voor jongeren, zondag 15 september – 12.30 uur, Renkum

Het jongerenplatform van het Aartsbisdom organiseert zondag 15 september weer de jaarlijkse openingsviering. Dit keer zal het plaatsvinden in Renkum, waarin de jongeren een kookworkshop gaan volgen van twee professionele koks van EUROPROF Horeca opleidingen. Verder luisteren ze naar een korte introductie over Maria van Renkum, omdat dit een bedevaartsoord is. Daarna gaan ze in het speciaal aangelegde 'Rozenkranspark' een rozenhoedje bidden. De dag wordt afgesloten met een Eucharistieviering. Aanmelden **vóór 7 september** bij: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl (dit i.v.m. de boodschappen voor de kookworkshop). Bekijk het programma op onze website: www.katholiekutrecht.nl

Bij ons in de Biblebelt – Parochiebezoek tentoonstelling in Catharijne Convent, donderdag 19 september

Maak kennis met onze christenbroeders en zusters die met 'refo's' worden aangeduid. Ze worden ook wel 'bevindelijke protestanten' genoemd – mensen die de bijbel vrij letterlijk serieus nemen als richtsnoer in hun leven en tegelijk ondernemend in het leven staan. Het Catharijne Convent heeft een mooie en informatieve expositie over de geschiedenis van deze stroming, hun kijk op het bestaan en levenswijze heden ten dage. De moeite waard om te bezoeken. Op donderdagmiddag 19 september om 14.30 uur brengen we een bezoek met rondleiding. Kosten voor deelname € 7,50 (entree, rondleiding en koffie/thee met iets erbij in museumrestaurant). Opgave uiterlijk 9 september 12.00 uur (bij deelname van minder dan 10 personen wordt bezoek gecancelled).

Tarcisusdag voor misdienaars 2019, zaterdag 21 september

Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht

Centraal Secretariaat

Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT

T 030 –254 61 47

E communicatie@katholiekutrecht.nl

W www.katholiekutrecht.nl



Nieuwsbrief: 19-37

Week: 7 – 15 september 2019

Jaargang: 03

De Tarcisiusdag begint met een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal. De misdienaars en acolieten lopen, in hun eigen toog, in processie naar de kerk. Daarna volgt een middagprogramma vol activiteiten, dat eindigt bij het bisschopshuis. De dag wordt afgesloten in de tuin van de kardinaal. **Aanmelden kan tot 11 september** onder vermelding van: aantal deelnemers; 1ste en 2de voorkeur middagprogramma; naam en emailadres begeleider; aantal begeleiders op de dag zelf en naam van de parochie. Kosten: € 5 p.p. De parochie/kerklocatie ontvangt na opgave een factuur. Alle misdienaars en acolieten van het aartsbisdom zijn, met hun begeleiders, die dag van harte welkom.

Walk op Peace, zaterdag 21 september – 12.00 uur, Utrecht

Op zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, zal Almere het centrale punt zijn voor de landelijke Walk of Peace, in samenwerking met de Raad van Kerken in Nederland en Pax – Voor Vrede. Het Leger des Heils, korps Almere, coördineert deze Vredeswandeling, samen met plaatselijke geloofsgemeenschappen en lokale maatschappelijke organisaties. Het doel van de wandeling is om samen in beweging te komen met het oog op gerechtigheid en vrede. De wandeling van 5 kilometer voert langs verschillende plekken waar mensen zich inzetten voor een betere samenleving. De start is om 12.00 uur in het Stadhuis Almere (Stadhuisplein 1) en eindigt om 16.00 uur in het Klankbord (Pianoweg 117). Meer informatie en aanmelden: www.legerdesheils.nl/korpsalmere.

Opname in de R.K. Kerk voor volwassenen, vanaf donderdag 26 september – 20.00 uur, Jacobskerkhof 2

Als u het verlangen koestert om opgenomen te worden in de Rooms-Katholieke Kerk bieden de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht u een catechese-cursus aan die u voorbereidt op het ontvangen van het sacrament van het Doopsel. En als u al gedoopt bent, en/of u wilt overgaan naar de Rooms-Katholieke Kerk, dan bereidt deze cursus u ook voor op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. De cursus wordt gegeven door pater dr. Martijn Schrama o.s.a. en bestaat uit negen bijeenkomsten op een donderdagavond: 26 september, 31 oktober, 28 november, 19 december 2019; 16 januari, 20 februari, 19 maart, 23 april, 14 mei 2020. Aanvang 20.00 uur precies. Als verplicht cursusmateriaal wordt het *Geloofsboek Belgische Bisschoppen* (ISBN 9789020951660) gebruikt. Dit boekje dient u zelf aan te schaffen. Het is eenvoudig via internet te verkrijgen. Uw aanwezigheid bij alle bijeenkomsten wordt verondersteld. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Adres: Jacobskerkhof 2, hoek Oudegracht. Voor deelname kunt u zich opgeven per e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of per post: Secretariaat Katholiek Utrecht, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht.

Help Vastenactie mee de verspreiding en gevolgen van ebola in Congo te beperken!

Vastenactie is de katholieke organisatie voor ontwikkelingshulp in Nederland. Gebaseerd op de christelijke naastenliefde, voert zij actie, niet alleen in de vastentijd maar het hele jaar door! Een van de projecten is de strijd tegen de verspreiding en gevolgen van ebola voor de mensen in de Democratische Republiek Congo (DRC). De recente uitbraak levert namelijk serieuze gezondheidsrisico's in Congo buurlanden als Oeganda, Burundi en Zuid-Soedan. Vastenactie wil de bewolking van Congo bewust maken en meer kennis over ebola brengen, en de mensen voorzien van schoon water. Hoe kunt u helpen? Met een klein bedrag maakt u al verschil! U kunt doneren op: <https://www.vastenactie.nl/>