

## Salvator



Secretariaat Salvatorparochie  
Rozenstraat 1 Utrecht  
open op dinsdagochtend 09-12u  
tel.nr: 030-2318545  
mailadres: salvator@katholiekutrecht.nl  
**Mariakapel St. Augustinuskerk**  
**Open ma. t/m za. 11.00-16.00u**  
**Oudegracht 69, Utrecht**

## Contact 16 (13 apr.. t/m 21 apr. 2019)

Centraal Secretariaat Katholiek Utrecht,  
Adr.van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht  
tel 030-2546147 ma t/m do: 9-16u, vr tot 12u.  
mailadres: secretariaat@katholiekutrecht.nl  
**Sint Catharinakathedraal**  
**Lange Nieuwstraat 36, Utrecht**  
**open zo 10-12, zat 11-17u**  
**Mariakapel open di. t/m vr. 10-17u**

[salvatorberaad@katholiekutrecht.nl](mailto:salvatorberaad@katholiekutrecht.nl) [salvatorparochie.nl](http://salvatorparochie.nl) [www.deaugustinus.com](http://www.deaugustinus.com) [www.dekathedraal.com](http://www.dekathedraal.com)

**Het Rozenkransgebed op zaterdagochtend (om 11.15 uur) wordt gebeden in de Mariakapel van de St. Augustinuskerk, (Voorportaal, Oudegracht 69, Utrecht)**

	<b>Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat</b>	<b>Sint Catharinakathedraal</b>
Za 13	11.15u: Rozenkransgebed 12.00u: Eucharistieviering (cantor) met palmwijding	18.30u: Eucharistieviering
Zo 14	<b>PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER</b> Psalterium week II	10.30u: Hoogmis (hoofdcelebrant: mgr. H. Woorts) met palmwijding Koor: Kathedrale Koor Utrecht 12.30u: Holy Mass in English (celebrant mgr. Hoogenboom) 13.30u: Biechtgelegenheid Eng; Ned
	<b>Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat</b>	<b>St. Catharinakathedraal</b>
Ma 15	12.30u: Eucharistieviering	
Di 16	12.30u: Eucharistieviering	
Wo 17	12.30u: Eucharistieviering <b>Misintentie: Petronella de Waard</b>	21.00u: Donkere Metten (Gregoriaans Koor Utrecht)
Do 18	<b>WITTE DONDERDAG</b> 10.30u: Morgendienst met Klaagzangen van Jeremia	<b>WITTE DONDERDAG</b> 19.30u: Eucharistieviering (hoofdcelebrant kardinaal Eijk) 21.30u: Donkere Metten (Gregoriaans Koor Utrecht)
Vr 19	<b>GOEDE VRIJDAG</b> 10.30u: Morgendienst met Klaagzangen van Jeremia	<b>GOEDE VRIJDAG</b> 15.00u: Viering van de Kruisweg met kruisverering (graag een bloem meenemen ter verering van het kruis) 19.30u: Herdenking lijden en sterven van de Heer, kruisverering (hoofdcelebrant kardinaal Eijk) (graag een bloem meenemen ter verering van het kruis) 21.30u: Donkere Metten (Gregoriaans Koor Utrecht)
	<b>Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat</b>	<b>St. Catharinakathedraal</b>
Za 20	<b>STILLE ZATERDAG</b> 10.30u: Morgendienst met Klaagzangen van Jeremia	<b>STILLE ZATERDAG</b> 16.00u-17.00u Biechtgelegenheid 21.00u Paaswake (hoofdcelebrant kardinaal Eijk) m.m.v. Kathedrale Koor Utrecht
Zo 21		<b>PAASZONDAG</b> 10.30u: Plechtige Hoogmis (hoofdcelebrant kardinaal Eijk) (m.m.v. Kathedrale Koor Utrecht) 12.30u: Holy Mass in English

---

## Een woord van Sint Augustinus

Het geschenk van God is de warmte van Zijn liefde. Dat is het echte leven. Dat zal het eeuwige leven zijn.



---

## Mededelingen

- **Palmpasen St. Augustinuskerk en St. Catharinakerk.** Ook dit jaar versieren we met de kinderen Palmpasestokken ter voorbereiding op Palmzondag. Dit doen we **op zaterdag 13 april van 14 tot 15 uur in het pastoraal centrum aan de Rozenstraat**. Voor de versiering, het houten kruis, haantje en lekkers wordt gezorgd. Het zou fijn zijn als de kinderen vooraf worden aangemeld via [augustinus.jongeren@gmail.com](mailto:augustinus.jongeren@gmail.com). **Op zondag 14 april vieren we Palmpasen in de St. Catharinakerk.** Er is dan ook kindernevendienst. Alle kinderen zijn voor beide activiteit van harte uitgenodigd!
- **De Klaagzangen tijdens Nederlands getijdengebed in de Goede Week.** De Klaagliederen van de profeet Jeremia die traditiegetrouw tijdens de Goede Week in de Augustinuskerk werden gezongen, zullen dit jaar doorgaan in de **Kapel van de Zusters Augustinessen in de Waterstraat** (ingang Oudegracht). Dat gebeurt op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (18, 19 en 20 april) telkens om 10.30 uur. Er zal in het Nederlands worden gebeden en gezongen. In dit getijdengebed staan de Klaagzangen centraal. De psalmen van het getijdengebed worden afwisselend gezongen door schola en overige aanwezigen. Er zijn tekstboekjes beschikbaar. **In de kathedraal hebben de Donkere Metten** plaats in het Latijn, telkens aan de vooravond van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille zaterdag (dus op woensdagavond 17 april om 21.00u, donderdagavond 18 april om 21.30u en vrijdagavond 19 april om 21.30u). Ook hiervan zijn tekstboekjes beschikbaar (met Nederlandse vertaling). De gregoriaanse gezangen van de Donkere Metten worden gezongen door het Gregoriaans Koor Utrecht, o.l.v. Anthony Zielhorst.
- **Voetwassing Witte Donderdag** Tijdens de avondmis van Witte Donderdag in de Sint Catharinakathedraal vindt ook dit jaar weer de voetwassing plaats. Het wassen van de voeten is een teken van dienstbaarheid en nederigheid. Wij nodigen parochianen uit om aan deze voetwassing deel te nemen. Wanneer u dat wilt kunt u zich aanmelden via [secretariaat@katholiekutrecht.nl](mailto:secretariaat@katholiekutrecht.nl).
- **Paasjubel Domplein te Utrecht bij zonsopgang. Op Paaszondag 21 april om 6.15 uur**, bij het aanbreken van de dag verzamelen zich honderden mensen op het Domplein. Wij wachten in stilte. Dan klinkt trompetgeschal, een gedicht, een lied. Langzaam gloort het ochtendlicht en wij lezen het paasevangelie. Ontwaakt! De Heer is waarlijk opgestaan! We bidden en zingen. En bij het U zij de Glorie nemen de klokken van de Domtoren onze jubel over. De Magdalena klok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwaarste, de Salvatorklok. Ze klinken allemaal. Een overweldigend gelui draagt onze boodschap over de mensen van het plein heen, naar de stad, het land in. Het Paasfeest kan beginnen. Wilt u aanwezig zijn bij deze interkerkelijke Paasjubel? Kom dan in alle vroegte naar het Domplein in Utrecht. Wie wil kan aansluiten bij het Paasontbijt in de Domkerk [met vrijwillige bijdrage].
- De inzameling voor de Voedselbank op 6 en 7 april heeft zes volle kratten opgeleverd. Het Salvatorberaad en de voedselbanken Utrecht danken u hartelijk voor uw gift.
- Stand Actie Kerkbalans – 26 maart: € 17.262,19 en op 8 april: € 21.920,88.
- De gezamenlijke collecte-opbrengst van de Salvatorparochie van week 14 bedroeg € 934,84 en van de Engelse mis € 587,36.
- Op **zaterdag 27 april a.s.** (Koningsdag) is er geen eucharistieviering in de kapel van de Zusters Augustinessen.

**Na de zondagviering in de St. Catharinakathedraal is er koffie en thee in het Bonifatiushuis (Nieuwegracht 61). Iedereen is van harte welkom!**

## Paastriduum

Het paastriduum is, zoals het woord 'tri-duum' al aangeeft drie dagen van intens gebed en bezinning rond het lijden en sterven van Jezus. Het paastriduum is veruit de belangrijkste periode uit het liturgische jaar. De drie dagen zijn Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag (ofwel: Stille Zaterdag).

Witte Donderdag is daarbij de dag waarop de instelling van de Eucharistie en het priesterschap wordt gevierd. Het is het Laatste Avondmaal van Jezus, waar hij afscheid neemt van de apostelen: 'Dit is Mijn Lichaam'. Op Witte Donderdag (maar soms ook de avond ervoor) wordt een chrismamis gevierd: de mis waar de bisschop olie wijdt voor sacramenteel gebruik, bij doop, vormsel en oliesel, maar ook bij wijding van voorwerpen. De liturgische kleur op Witte Donderdag is wit. De vrijdag voor Pasen is Goede Vrijdag. Op deze dag wordt Jezus' kruisdood herdacht. In de liturgie wordt het passieverhaal gezongen of voorgelezen en wordt stilgestaan bij de 15 kruiswegstaties. Ook kan het kruis worden vereerd, de zogenaamde kruisontbloting. In de liturgie van de kruisweg kan de Stabat Mater worden gezongen of overwogen. De liturgische kleur is rood. De derde dag van het paastriduum is Stille Zaterdag. Andere namen zijn

Paaszaterdag of Heilige Zaterdag. Jezus is gestorven. Het is een stille herdenkingsdag, waarin in de kerk weinig activiteiten zijn. Rust. Een dag van herdenking van de dood.